

Jag har många hälsningar till er alla från våra vänner i Egypten. Jag har haft förmånen att tillbringa 2 ½ månad där under hösten. På samma gång som livet rullar på, ser vi att det är mycket som har förändrats under 2011. Det positiva som hänt är att människor är mer engagerade i samhällsfrågor. De är glada över att få säga vad de tänker och tycker. Hösten har präglats av demonstrationer och många deltar i dessa med stor entusiasm. Både kristna och muslimer demonstrerar för ett civilt samhälle där alla ska behandlas lika.



Det är med stor sorg vi såg hur demonstranterna senare möttes av motstånd från militären och många har fått släppa livet till.

Oron för framtiden är stor bland alla, speciellt bland de kristna, som befärdar svåra tider om muslimska brödraskapet och salafisterna kommer till makten. Tyvärr visar de preliminära valresultaten att detta kommer att ske. Dessa partier fanns redan på arenan och de har gott om pengar för sina valkampanjer. De har stort stöd bland den fattiga och utbildade befolkningen, 40 % kan inte läsa och skriva.

Det kommer att ta många år innan man kan se en förändring i landet. Fattigdomen är stor, den har blivit ännu större detta år. Sophögarna på gatorna växer och man kan se allt fler tiggare.

Trots allt detta negativa kan vi känna en värme och ett engagemang hos alla jag möter. Jag har tillbringat två veckor på barnhemmet. Det har gett mig möjlighet att delta i de vardagliga aktiviteterna. Barnen och ungdomarna har det bra. Läxorna tar stor del av deras fritid och jag kan känna att alla inte är så intresserade de vill hellre leka, spela fotboll eller cykla omkring.



Koncentrationen var stor då tjejerna fick lära sig att göra smycken. Sherin som är konstlärare från Alexandria spenderade två dagar på barnhemmet för att dela med sig av sina kunskaper. Tanken är att tjejerna ska tillverka smycken som de sedan kan sälja i den lilla butik som finns på konferenscentret.



Många hälsningar till er alla som så troget stöder barnhemmet. Era insatser har en stor betydelse. 2011 har varit ett turbulent år för Egypten och hur framtiden kommer att bli vet ingen idag. Vi vet att de inte bara är beroende av våra ekonomiska insatser utan även våra förböner.

Styrelsen för DGSS önskar er alla en God Jul och Ett Gott Nytt 2012 genom Lena Backstig